

## **Indremission og Kirkeligt Samfund.**

Det fremgår tydeligt, at det er Kirkeligt Samfund og Indre Mission, der gennem alle årene har været de flittigste lejere. De to organisationer fortsætter på en ganske naturlig måde den spænding, der omtales i det før citerede brev fra pastor Aagaard. Kirkeligt Samfund blev i øvrigt stiftet samme år som forsamlingshuset i Råsted blev bygget - og fejrer altså også sit hundredårs jubilæum i år. P. G. Lindhardt beskriver Kirkeligt Samfunds arbejde således: "Kirkeligt Samfund af 1898 fik en del betydning ved at ordne regelmæssige møder og gudstjenester, der ligesom højskolernes efterårsmøder samlede mange mennesker."

Ordene kunne godt dække aktiviteterne i Råsted: Et eller to store møder, forår og efterår, med gudstjeneste og efterfølgende foredrag i forsamlingshuset. Det havde været spændende, om vi havde haft oplysninger om emnerne for disse foredrag - og hvem der førte ordet. Men vi gætter næppe forkert, når vi tænker på højskolefolk og grundtvigske præster. Lokalt organiseredes arbejdet af Elise og Søren Stenz, Kondrup. Lærer P. O. Pedersen og gårdejer Frands Andersen, Terp, nævnes også som medlemmer af udvalget.

Endelig er det ingen tvivl om, at sognepræsten fra 1927 til 1967, Peter Kyst har været en trofast støtte. Han udtaler i et afskedsinterview med Amtsavisen (1967):

"De færreste præster bryder sig om at tilkendegive, hvilken kirkelig retning, de tilhører - men ikke pastor Kyst:

Jeg er afgjort grundtvigsk præst.... Dengang var modsætningen mellem grundtvigianere og Indre Mission langt større end nu, selv om den også mærkedes, da jeg søgte embede. En mand spurgte mig således om mit forhold til dans, spiritus og kortspil og spurgte samtidig, om jeg ville tale i et missionshus. - Jeg svarede ja og tilføjede: Men I sparker mig nok ud. Manden var da heller ikke interesseret, da det kom til stykket.

Engang blev pastor Kyst spurgt, om han nogensinde havde truffet pastor Bartholdy (Formand for Indre Mission):

Nej, svarede jeg, og jeg ønsker heller ikke at gøre det, før han kan danse og spille kort! Nu kan han det - næsten. Men vi andre har mattet slås med hans folk i mange år."

Der er nok ingen tvivl om, at der nu og da i det daglige har kunnet springe gnister mellem de to grupper, - men i det store og hele passede man hver sit og har nok nogenlunde levet op til pastor Aagaards ord: I Hovedsagen er vi grund-enige.

Mødetaktikken var dog meget forskellig. Kirkeligt Samfund henvender sig bredt til alle med store møder. IM har mere sans for den lille, men aktive kreds. Krydsene for Kirkeligt Samfund står derfor for et eller to møder om året, men Indre Missions kryds står normalt for flere møder, hvoraf en del er små møder i den lille sal. Visse år har man endda forsøgt sig med hele møderækker - missionsuger.

Søndagsskolen gemmer sig også under IMs kryds. Den gennemførtes i mange år hver fjortende dag og havde som sit toppunkt Søndagsskolens juletræ, som altid blev afholdt i forsamlingshuset - også i de år hvor IM prøvede at drive missionshus i Råsted.

## **Missionshus**

Missionshuset - Hoppes bus, som det kaldtes i daglig tale - blev bygget i slutningen af 30'erne med den erklærede hensigt at skaffe Råsted et missionshus. Der var mødesal og lejlighed til et kommende værtspår i huset. Indvielsen fandt sted i 1938 eller 1939 og mødevirksomheden blev fortsat indtil begyndelsen af 50'erne, da huset blev omdannet til privat beboelse. Det har aldrig været tilskødet IM, som det ellers var sikken med missionshuse. I hele perioden blev det drevet for private midler med et årligt tilskud fra den kreds på en halv snes familier, der udgjorde kernen i IM i Råsted.

Heller ikke her er der bevaret nogen protokol, så vi kan ikke sige noget om de enkelte års programmer - undtagen dette, at mødevirksomheden blev drevet i nær samarbejde