

Oxford-bevægelsen

I august og november måneder 1935 afholdtes i forsamlingshuset to møder, som det nok er rimeligt at nævne i forbindelse med Indre Mission. Oxfordmøde står der lakonisk i protokollen. Det drejer sig om en amerikansk vækkelses bevægelse, som ved en tilfældighed fik navn efter den engelske by Oxford. Bevægelsen er stiftet af Frank Buchman og fik en genopblussen efter den anden verdenskrig under navnet "Moralsk Oprustning", men da som en kristen farvet ideologisk front mod verdenskommunismen.

I trediverne var det en traditionel, hårdtslående vækkelsesbevægelse, der også lagde vægten på offentlige "skriftemål", hvor man bekendte sine synder.

Det var ikke rigtig noget for Raastederne. Det blev ved de to møder, og man fortæller, at kun en enkelt familie blev grebet af vækkelsen og sluttede sig til Randers-afdelingen.

"Med Gud for Hjem og Fædreland"

En af de flittigste lejere af forsamlingshuset i den første halvdel af den periode, vi behandler, var Kousted-Raasted Afholdsforening. Foreningen blev stiftet i Kousted præstegård allerede i november 1892 af pastor Aagaard, som vi mødte som brevskriver i indledningen. Den første formand var Søren Eager Rasmussen, Vindingholm, og i 1894 indvælges den meget aktive mejerist Marius Dyrholm i bestyrelsen.

Seks år før forsamlingshuset blev bygget og 32 år før vi kan støtte os til den først bevarede forsamlingshus protokol var denne forening med til at præge det folkelige liv i Kousted og Raasted. Afholdsforeningens protokol er heldigvis bevaret. Den begynder november måned 1892 og slutter april 1917.

En meget aktiv forening er der tale om. En fane blev anskaffet allerede 1899. Den bar den manende og forpligtende indskrift: "Med Gud for Hjem og Fædreland." Medlemsmøder er der to gange om måneden, den anden og den fjerde onsdag i måneden, med diskussion og oplæsning. Dertil kommer større møder med talere udefra, f. Eks. "Om Frihed og slappe Viljer", "Forholdene i Argentina" og et folkeligt foredrag ved pastor Bjørnbak, Randers. Den 6. december 1916 er der folkeligt foredrag ved den residerende kapellan ved Set. Mortens Kirke i Randers, pastor Engberg. Den aften er der ikke færre end 150 deltagere. Langt flere end der er tilmeldte medlemmer af foreningen. Jeg har undret mig over den meget store tilslutning til netop en afholdsforening og fået svaret: "Det var det eneste sted, der skete noget."

I 1916 holdt man Grundlovsfest i Purhus og et par år før udflugt til Himmelbjerget. En aften har det åbenbart knebet med at finde en foredragsholder, så "oplæste" formanden Søren Eager et foredrag af højskoleforstander Bæk, Mellerup. Man forberedte ellers foredragene omhyggeligt med begrundede forslag til foredragsholdere på et bestyrelsesmøde, hvorefter man holdt afstemning og inviterede de to eller tre, der havde fået flest stemmer.

Formand gennem mange år var Peter Nielsen, Granly. Det er ham og hans kone Laura, der sidder i deres nyrhvervede bil - en Oldsmobile fra 1903 på billedet, der er taget omkring 1910.



Sidste gang vi møder Afholdsforeningen som lejer af forsamlingshuset er 1946 - efter en pause på ca. 10 år uden regelmæssige møder.