

## Service Station eller Forsamlingshus

I begyndelsen af 60'erne var forsamlingshuset dybt nede i en bølgedal. "Det var i en sådan forfatning, at det sjældent blev brugt" - skrev Amtsavisen. Ikke mindst toiletforholdene var under al kritik. Toilettet var anbragt i et skur uden for forsamlingshuset og bestod i al sin ydmyghed af en spand med et bræt over.

Hele bygningen brasede til sidst sammen og noget nyt måtte etableres, - men det kneb med finanserne, "og gæsterne kunne vel godt, de få gange de var til fest, sidde på et bræt?" Enden på diskussionen blev, at det lille hus blev genopført uden større ændringer. Man erindrer, at brættet var blevet malet.

Resultatet blev, at smeden, der boede lige over for forsamlingshuset, i en årrække måtte låne sit toilet ud til trængende festgæster i Raasted forsamlingshus.

Stemningen var nok for, at tiden var løbet fra forsamlingshuset og at man hellere måtte tage konsekvensen og nedlægge huset. Det kom så vidt, at man førte forhandlinger om at sælge til et benzinselskab, der ønskede at indrette servicestation på den velbeliggende hjørnegrund

Alle disse planer blev dog forpurret, da der i januar måned 1964 kom en ny bestyrelse til med auktionarius Anders Skouboe Møller som meget aktiv formand. Den nye bestyrelses første handling var at "at få ryddet op i og omkring forsamlingshuset" Dernæst at stille forslag til generalforsamlingen om enten en gennemgribende restaurering af forsamlingshuset eller køb af den gamle skole, der var blevet ledig ved Rytterskolens indvielse som fællesskole for Borup og Raasted

Den gamle skole kunne man ikke købe. Sognerådet havde andre planer om industri og lignende. Tilbage var en gennemgribende restaurering og en mindre udvidelse. Det drøfter man indgående ved generalforsamlingen den 12. marts. Stemningen er overvejende positiv, men 8 andelshavere melder fra. De er nervøse for økonomien. Det drejer sig trods alt om et budget på 45.000 kr., som de øvrige andelshavere bemyndiger bestyrelsen til at arbejde videre med.

Udvidelsen blev på 140 kvadratmeter med kælder, hvor man har indrettet garderobe og moderne toiletter til erstatning af det lille hus i garden, der blev et symbol på forsamlingshusets ringe stand før restaureringen.



Skouboe tager afsked med "det lille hus"

Den store sal er udvidet og over kælderen er der lavet en scene til glæde for de optrædende, der tidligere måtte nøjes med en bordplade - anbragt over et par bukke.

Ca. 30 frivillige har været i arbejde hver weekend og gjorde en indsats sammen med håndværkerne. Skouboe Møller anslår denne frivillige indsats til ikke mindre end ca. 10.000 kr. Hurtigt gik arbejdet også, så indvielsen kunne finde sted allerede den 19. januar 1965.

